

Ve tå Siller

Byblaet för Sillerö byaråd

Nov 2012 Nr 1 Årgång 10



Britta och Elsa tar sig en funderare i dörröppningen.

Östenhuset

Huset är en gåva av Olle Eriksson, Stockholm. Denne hade köpt detsamma av Östen Lars-Erik Larsson, Sillerö

Det har genomgått en del reparationer bland annat har nytt tak lagts och även golvet är utbytt.

Invigning skedde den fjärde september 2011 och kommer att kallas "Östenhuset" efter Östen Lars-Erik, den tidigare ägaren av huset.

Efter detta satte de hurtbulligaste sig i sina bilar och åkte till

Björtjärnberget för att ta en titt på stenen med inristade initialer. Den ligger ungefär halvvägs mellan Markusberget och Norra Lömbergets fåbodar. Det kan ha varit "sälkøllon" som har ristat sina initialer på stenen.

Lisslanders Olof Larsson hade bl.a två döttrar som hette Anna f. 1835 och Marit f. 1840, det kan ha varit de som har ristat AOD och MOD på stenen.

Tord

Samling av bybor med kamera

Vi som är intresserade av fotografering kan samlas och tycka till om vad vi vill göra. En liten utställning i bystugan eller..... Kontakta Sunne om tid för ett möte. tel 0280 60115

Nya invandrare till Sillero.

En ny invandrare har kommit till byn, som vi spånt väntar på att bli presenterade för. Enligt rykte härleds familjen från SydKorea. En familj som har rönt stora framgångar i Sverige. Ansvarig för invandringen är vår kära Torsten som öppnar nya stigar med nya spår. Så vi hälsar Kia Sporttage välkommen till byn.



Grillmästare Göran i auktion, bland de förväntasfulla runt bordet syns: Nils Olof, Anders, Oddmar, Torsten och Jan.

Pubafton den 15 juni



Jan-Åke "Laknäsarn" Åkerblad

Det var andra gången som Torsten tog med sina spelkompisar till en pub- och grillkväll i Bystugan. Det är ett glatt och skickligt gäng

musikanter som bjuder på allt mellan Nidälven och Vals på Solvik varvat med diverse historier. Trivselfaktorn var på topp även denna gång.



Jan "Kaku" Lindstrand och Alf Bergqvist



Torsten Lissel

Älgjakt förr och nu

Det är inte bara idag vi har dåligt med älg. Under 30-40-talet var det mycket ont om älg och tiderna var i allmänhet bistra i en fattig skogsby. Det var inte ovanligt med tjuvjakt då någon älg dök upp. Jag kan här berätta en historia som hände för ca 70 år sedan och brottet är preskriberat och jägarna själva är sedan länge borta.

Någon hade sett färskta älgspår väster om Sillerö och några karlar i byn bestämde sig för att man skulle försöka skjuta älgan. Hemma hos Mabergs Viktor smiddes planer och i farstun hade sönerna sina gevär redo när grannen Magnil Albin kom på besök. Han undrade väl lite försynt vad som var på gång. Varvid Viktors fru Selma utbrister: ”Ja

si di där pojkarna kan aldrig ställa undan gevären efter sig.” Varefter hon raskt städar undan gevären. Man hade nämligen kommit överens om att Magnil Albin inte skulle få delta. Man litande inte fullt ut på att hans fru Ida (som ansågs vara lite synsk) skulle kunna hålla tyst. Hur det nu var så lyckades man fälla älgan och bära hem så mycket kött som var och en kunde bära.

Magnil Albin hade dock varit lite misstänksam vad som varit på gång och han hade gjort sig ärenden både två och tre gånger till granngården utan att få veta något. Kanske hade han sett att det varit ovanligt mycket besök hemma hos Viktor och Selma.

När kvällen kom så höll man till i vedboden med slakt och delning. Rätt som det var kom det in en hund och snöt åt sig en stor köttbit. Innan någon hann reagera var hunden ute igen och sprang raka vägen hem till Albin och Ida där han släppte köttstycket mitt på köksgolvet.

Sensmoral. Man skall inte stänga den ute som ändå blir delaktig!

/ Mågen i byn (Per-Erik Willemark)

Byskvaller

Nya innevånare fyller på i husen.
Och boa är på gång.



Yvonne Nielsen
Inflyttad i byn

Ny ordförande i Byarådet

Efter sju feta år följer . . . , nej så illa ska det väl inte gå. Estelle Gyruulf väljer att sluta som ordförande i Byarådet, i stället ska Bo Olsson fortsättningsvis svinga klubban.

Styrelsen består av följande personer: Bo Olsson, Anders Svensson, Tord Brorsson, Torsten Lissel och Mick Johansson.

Redaktionen

Bo Sunne	Tel 60 115
Tord Brorsson	Tel 60 078
Yvonne Lennartsson	Tel 60 202
Göran Karlsson	Tel 60 244

Frusna fransoser fann fäbodstuga

Natten till den 8:de maj övernattade ett par från Frankrike, Elodie Maffre och Antoine Daval i stugan i Lömberget, de var så tacksamma för att huset stod öppet. Vädret var ju inte det allra bästa.

De startade den 23 februari från Paris och har planerat för att genomföra en rejäl cykeltur under ett och halvt år. Från Paris har de trampat sig genom flera länder i Europa och tanken var att de skulle upp till Östersund. Men på grund av vädret bestämde de dig för att vända i Yttermalung och söka sig till varmare breddgrader.

Så nu trampar de på ner genom Sverige, vidare mot bland annat Finland, Ryssland, Mongoliet, Kina, Nya Zeeland, USA och Kanada, innan de återvänder till Paris.

Deras blog: www.toinelo-a-velo.fr

Tord

Haiku

Natten spöklikt vit
månen slipar sin skära
Stjärnorna vakar

Elsa

Bokning av Bystugan

Bokning sker hos Per-Åke och
Majvor Nilsson tel 60199
Per-Åke 070-647 75 33
Majvor 070-245 87 60